



K A M E R O E N 7 - M A A R T 2 0 1 4

**Rain Forest International School**

is in 1991 gestart door SIL/Wycliffe in Kameroen om international middelbaar onderwijs te verzorgen aan kinderen van zendingen in West Centraal Africa - Kameroen en omliggende landen.
Info: www.rfis.org



Wij weten ons geroepen les te geven aan kinderen van zendingen, zodat het werk in de stammen ongestoord door kan gaan.

Colofon

Sinco en Roelie ter Maat
New Tribes Mission
Email: mail@sinco.nl
Site: www.sinco.nl

Gedetacheerd bij

Wycliffe/SIL - Kameroen
p.a.

Rain Forest International School
SIL—BP 1299

Yaoundé - Cameroon - Africa

Giften kunt u belastingaftrekbaar overmaken op bankrekening NL32ABNA 0556542819 t.n.v. Stichting NTM-NL code 15 voor Sinco en Roelie ter Maat

Op onze site www.sinco.nl staat meer informatie. Neem eens een kijkje!

Thuisfrontcommissie

Martin en Gemma in 't Hout
Han en Marijke Hoogendoorn
info@thuisfrontcommissie.nl
www.thuisfrontcommissie.nl

God's werk gaat door!

Het gaat goed met ons en ons werk in Kameroen op de zendingsschool. Vandaag wordt gevierd dat het nieuwe testament klaar is en gedrukt in de Muyang and Mery talen. Na jaren van werk onder deze bevolkingsgroepen is er nu deze bekroning. Op de foto het echtpaar dat vele jaren van hun leven heeft geleefd onder de Muyang en nu dit bijzondere moment meemaakt dat het Nieuwe Testament is vertaald in de Muyang taal. Wij mochten hun zoon lesgeven op RFIS.

We zagen op een video hoe de Muyang bevolking uitbundig feest vierde met hun eigen bijbel. Terug in Nederland hoop ik jullie daar een stuk van te laten zien. Dan voel je iets van de vreugde in de hemel in het dóórbreken van God's Koninkrijk in deze duistere culturen.



In ons onderwijs aan zendingskinderen mogen wij een ondersteunende schakel zijn in dit werk. Jullie zijn ook zo'n onmisbare schakel door jullie ondersteuning in allerlei vorm. Met elkaar delen we mee in de vreugde dat mensen nu God's Woord in hun eigen taal kunnen lezen. Door dit vertaalwerk wordt de ene na de andere bevolkingsgroep bereikt. Bijna maandelijks vieren we zo'n "overwinning". Bedankt voor jullie medeleven en steun. Nog vele bevolkingsgroepen missen God's Woord. Velen missen het evangelie van Jezus Christus compleet of hebben alleen een klein stukje van de bijbel in hun eigen taal. Anderen zouden ook zo graag het oude testament willen hebben. Maar het ontbreekt vaak aan geld en mankracht. Bidt dat er arbeiders komen in God's wijngaard en ook dat de aanwezige arbeiders op de goede plek gaan werken!

Rain Forest International School

Het jaar op onze RainForest International zendingsschool in Kameroen is alweer het laatste kwartaal ingegaan. Tot mijn grote schrik realiseer ik me dat ik nauwelijks nieuwsbrieven heb verstuurd. Ik hoop dat jullie het willen vergeven en zien als een positief teken dat we het hier druk hebben. Naast mijn eenvoudige directie taak geef ik les in natuurkunde op verschillende niveaus, algemene natuurwetenschappen en landbouw.



Met de landbouwklas hebben we een eigen onderneming opgezet met landbouwgewassen en kippen.

We hebben in 2 series van 100 en 120 kippen ervaring opgedaan met het houden, slachten en verkopen van kippen. Een heel goede ervaring voor de leerlingen, waarvan een aantal een vervolg-landbouwopleiding wil doen om als landbouwkundige in (gesloten) zendinglanden te werken.

Eén team
met één doel:

Het bereiken van
onbereikte stammen
met het goede nieuws
van verzoening
met God door
Jezus Christus.



U bent een tandje
in Gods zendingswerk!
wereldwijd



Meer dan 1000 taalgroepen in
Kameroen en omgeving.

De ouders van onze leerlingen
werken aan bijbelvertaling en
lees- en schrijfonderwijs voor
deze stammen.

Het is feest als er een Nieuw
Testament (en soms een hele
bijbel) klaar is, vertaald en
gedrukt!

New Tribes Mission



NTM Nederland
Melkweg 10
2971 VK Bleskensgraaf
0184-694417

Onze toekomst...

Half juni is dit schooljaar afgelopen en hopen we weer een tijdje in Nederland te komen en jullie te ontmoeten. Het komende jaar komen er extra leraren naar onze school RFIS. Reden voor ons om ons af te vragen of onze aanwezigheid hier een absolute noodzaak is. Het eerste jaar verzorgden we met 2 leraren alle science lessen, dit tweede jaar startten we weer met slechts 2 leraren, maar er kwam een derde bij. Volgend jaar komen er nog twee leraren bij. Dat is een zeldzame luxe. In goed overleg met de schoolleiding en NTM (onze zending-organisatie) zien we dat we hier komend jaar niet nodig zijn. Roelie wil graag meer tijd hebben om bij de (klein)kinderen in Nederland te zijn.

De NTM leiding vroeg ons direct of we korte termijn projecten willen doen, waaronder een half jaar invallen (Januari - Juni 2015) voor andere zendingen in Mozambique op een zendingsschool nabij Nampula in het noorden van Mozambique. Ik (Sinco) voel daar heel veel voor.

We zijn ervan overtuigd dat God ons de weg zal wijzen hoe verder te gaan. We zijn niet het type om niets te doen.

Voorlopig zijn we op zoek naar woongelegenheden, een zomerhuisje of iets anders, in de omgeving van Apeldoorn om centraal temidden van onze kinderen te wonen. We hopen u spoedig te laten weten hoe een en ander zich verder ontwikkelt.

Bijzondere ontmoetingen...

Dit voorjaar ontmoette ik op de Leadership Matters Course hier in Yaounde (waar onze vrienden Joop en Annie Strietman in de leiding zaten) vele bijzondere evangelisten en kerkleiders uit centraal Afrika, elk met bijzondere getuigenissen en stuk voor stuk voorbeelden van vertrouwen op God. Onder hen A en S. Zij komen uit Kameroen maar leven in Tchaad om daar God's goede nieuws bekend te maken en gemeenten te stichten in een overwegend moslim omgeving. Zij hebben zoveel liefde voor de mensen daar, die Jezus nog niet kennen, dat ze zonder ondersteuning in hun eigen levensonderhoud proberen te voorzien met lesgeven en naaien, en ondertussen meer en meer tijd besteden aan hun lokale vrienden. Het werk is echter zo overweldigend groot dat ze gedachtig aan "Bid tot de Heer van de oogst dat Hij arbeiders uitzende in Zijn wijngaard" deze arbeiders zelf hebben uitgenodigd: Van half juni tot half december hebben ze 15 mensen bij hen uitgenodigd om hen in de praktijk te laten zien en te leren hoe de mensen in Tchaad te

bereiken met het evangelie, in de hoop dat ze dit werk in de toekomst met velen kunnen doen. Ze hebben geen geld maar vertrouwen God dat Hij gaat voorzien in de huisvesting en levensonderhoud gedurende deze periode. Het kost hen ongeveer 500 euro per maand extra. Wie ziet kans om daar een deel van voor zijn rekening te nemen? Huiskringen? Jeugdgroepen? Laat het ons weten. Wilt u voor A en S en hun geloofsavontuur bidden?



Dank- en gebedspunten

Wilt u met ons meedenken en bidden voor:

- duidelijkheid over hoe we God mogen dienen in de nabije toekomst
- praktische voorziening in woongelegenheden (vanaf juli tot half augustus mogen we weer in het huis van

vrienden in Lelystad wonen!)

- danken voor de goede gezegende tijd die we hier in Kameroen hebben...

*Hartelijke groet van
Sinco en Roelie*

Bemoedigingen van oud-leerlingen

Toen we nog in Papua New Guinea werkten, was mijn dagelijkse gebed "Here God, laat me vandaag een zegen mogen zijn voor de kinderen van deze zendingen zodat Uw werk ongehinderd door kan gaan. (Ons gebed is nu hetzelfde voor onze tijd hier in Kameroen.) U hebt ons al deze Jaren zo trouw onder-

steund. Daarom willen we u bedanken en bemoedigen met de emails die we af en toe ontvangen van oud-leerlingen, zodat u weet hoe de leerlingen terugkijken op deze periode:...

Het is een woord van dank aan u, trouwe ondersteuners!

Ik wil u bedanken voor de positieve invloed die u op mijn leven hebt gehad. Als ik terugkijk op mijn tijd op Malango school dan denk ik aan uw passie voor het onderwijs en uw verlangen dat wij zouden genieten van het leren. En als ik ooit zenuwachtig ben over iets, dan denk ik aan het lied dat u altijd met ons zong: "Wees sterk en moedig want de Here God is met je!" Dank u, dat u God gehoorzaamde en naar Hoskins bent gekomen om ons te onderwijzen. Als ik de Psalmen lees, denk ik aan uw preken over dit boek en aan uw aanmoediging om ze hardop te lezen. Ik doe dat nog steeds. Dank ook dat u ons mee uit eten nam of thuis pannekoeken voor ons bakte. U hebt mij veel goede herinneringen gegeven, en ik weet zeker dat u dat nu weer doet in Afrika. God zegene u, D

Hallo Meneer ter Maat, ... Ik wil u bedanken voor alles wat u me geleerd hebt in mijn High-School jaren. U bent nog steeds mijn favoriete middelbare school leraar. Ik hield van uw passie voor God en voor het onderwijs. Ik herinner me nog de verhalen die u vertelde over uw ervaringen in wandelen met God en de lessen die u gaf over de verbazingwekkende complexiteit van de schepping. Het was een genot om te leren over de schepping, zonder uitsluiting van de Schepper. De dingen die u ons leerde zijn de bewijzen waarom ik geloof dat Gods Woord waar is. Dank u wel. Met vriendelijke groet, A...

"... iemand die een belangrijke invloed heeft gehad op wie we nu zijn." Ik dacht meteen aan u. Terugdenkend aan de tijd in Hoskins met u als leraar heb ik me nooit gerealiseerd hoeveel u me hebt beïnvloed. Ik herinner me dat u altijd de klas binnenkwam met een glimlach op uw gezicht, ongeacht de omstandigheden. Ik herinner me dat u altijd zei hoe trots u was op uw Vader in de hemel en dat is sindsdien een stukje van mij geworden. Ik denk niet dat ik dat ooit van mijn Vader in de hemel heb gezegd, maar het is zo waar. En dan is er uw beroemde lijfspreuk: "Dit is de eerste dag van de rest van je leven." Ik denk met liefde terug hoe u voor ons als klas zorgde, maar ook voor iedereen individueel. De moeite die u voor ieder van ons deed om ervoor te zorgen dat we alles begrepen en genoten. Mijn houding in de scheikunde klas was niet altijd goed, en dat spijt mij nu. Dat vers in de bijbel dat we alles doen voor de glorie van God, dat deed u zeker, van het voorbeiden van lessen tot diep in de nacht, of fotograferen of gewoon praten met ons als studenten. Dank u voor de impact die u had in mijn leven, dank u voor uw zorg in alles en dank u voor het delen van de liefde van Christus met mij. K

Ik wil u bedanken voor de leraar dat u voor mij was. In een tijd waarin ik niet veel om school gaf, gaf u me de "push" om de onderste steen boven te halen. Dank u voor uw aanmoedigingen in tests en opdrachten. U had ook echt veel enthousiasme. Dus nogmaals: dank u wel. N