



K A M E R O E N 9 - M E I 2 0 1 4

**Rain Forest International School**

is in 1991 gestart door SIL/Wycliffe in Kameroen om international middelbaar onderwijs te verzorgen aan kinderen van zendingen in West Centraal Africa - Kameroen en omliggende landen.
Info: www.rfis.org



Wij weten ons geroepen les te geven aan kinderen van zendingen, zodat het werk in de stammen ongestoord door kan gaan.

Colofon

Sinco en Roelie ter Maat
New Tribes Mission
Email: mail@sinco.nl
Site: www.sinco.nl

Gedetacheerd bij

Wycliffe/SIL - Kameroen
p.a.
Rain Forest International School
SIL—BP 1299
Yaoundé - Cameroon - Africa

Giften kunt u belastingaftrekbaar

overmaken op bankrekening
NL32ABNA 0556542819
t.n.v. Stichting NTM-NL
code 15 voor
Sinco en Roelie ter Maat

Op onze site www.sinco.nl staat meer informatie. Neem eens een kijkje!

Thuisfrontcommissie

Martin en Gemma in 't Hout
Han en Marijke Hoogendoorn
info@thuisfrontcommissie.nl
www.thuisfrontcommissie.nl

Bedankt!

Velen van jullie hebben in emails gereageerd op onze vraag om advies: Hoe verder als we terugkomen uit Kameroen omdat hier komend jaar voldoende leraren zijn? De afgelopen jaren hebben jullie trouw meegedeeld met ons doen en laten en we stonden wéér voor een belangrijke keuze: Als we in juni terugkeren, gaan we dan uit "de zending" en zoek ik weer een baan? Of ... blijven we verbonden aan New Tribes Mission en doen we voor hen korte projecten en een groter project, namelijk 7 maanden werken op een zendingsschool in Mozambique waar men om iemand als Sinco zit te springen, waarna we weer kortere projecten voor NTM kunnen doen? Wij wisten het echt niet en beseften dat voor de zendingversie een achterban die je ondersteunt onmisbaar is. Voor beide opties was veel te zeggen. Roelie en ik hebben dit eenvoudig aan God voorgelegd en ook aan jullie als vrienden om

advies gevraagd.

Wij hebben op beide "sporen" volgens ons hetzelfde antwoord gekregen: Blijf werken voor NTM of doe andere zendingenprojecten die op je weg komen. Practisch alle emails die we van jullie kregen (een kleine 40!) zeiden: Ga voor de zending! Ook op ons gebed kregen we duidelijk in beeld: ga voor de zending!

Kortom, het is voor Roelie en mij duidelijk: Ga voor de zending!

We beseffen het voorbehoud van Jacobus 4:15 "Indien de Here wil, zullen wij leven,..." en ons gebed is dat we God mogen dienen en een zegen zijn op elke plek waar God ons laat zijn.

Onze gemeente "De Pijler" zendt ons uit, en de raad zal ook over deze hernieuwde zendingvisie een besluit nemen. Daar zien we naar uit.

Planning

Hoe ziet onze planning er uit als alles doorgaat?

DV 17 juni gaan we terug naar Nederland. In overleg met ons thuisfrontteam, NTM en De Pijler willen we de periode tot december 2014 invullen met ondersteuning van NTM in Nederland, spreekbeurten/bijbelstudies en andere activiteiten die op onze weg komen.

Voel u vrij om ons uit te nodigen in uw gemeente, bijbelstudie groep, zondagsschool of een andere gelegenheid.

Vrienden in Heerde hebben ons hun huis aangeboden voor een vriendenprijsje (huur), terwijl zij tot volgend jaar mei in Jeruzalem wonen. Bijzonder hoe God voorziet! In januari hoop ik – Sinco – naar Mozambique te gaan om les te geven op de zendingsschool te Nampula (de Rapale International School - RIS). Waarschijnlijk wil men mij ook betrekken bij het landbouw-onderwijs op de naburige zendingen-landbouwschool. Zoals we schreven

blijft Roelie in principe in Nederland.

Ik hoop in april 2015 voor een korte vakantie terug in Nederland te zijn ... of Roelie komt in deze periode naar Mozambique. Hoe het na juli 2015 gaat durf ik nu nog niet te zeggen. Ik denk hierbij terug aan een ontmoeting in 1988 in Roemenie met Verenc Vichy in de communistische tijd. Ik bezocht hem in Arad waar we de hete adem van de geheime politie in onze nek voelden, en vroeg hem wat hem als Christen-leider op de been hield nu hij elk moment gearresteerd kon worden Hij zei met psalm 23: De HERE is mijn Herder! Zolang ik achter HEM aanloop, ben ik op mijn plek, wat er ook gebeurt! Maar als ik eigen plannen maak en voor Hem uitloop, gaat het fout!

Ik weet niet hoe het zit met voorop of achterop lopen bij echte herders, maar het beeld is duidelijk:

Volg Jezus waar Hij je ook brengt! Joh 8:12

Eén team
met één doel:

Het bereiken van
onbereikte stammen
met het goede nieuws
van verzoening
met God door
Jezus Christus.



U bent een tandje
in Gods zendingswerk!
wereldwijd



Meer dan 1000 taalgroepen in
Kameroen en omgeving.

De ouders van onze leerlingen
werken aan bijbelvertaling en
lees- en schrijfonderwijs voor
deze stammen.

Het is feest als er een Nieuw
Testament (en soms een hele
bijbel) klaar is, vertaald en
gedrukt!

New Tribes Mission



NTM Nederland
Melkweg 10
2971 VK Bleskensgraaf
0184-694417

Mozambique

In 2011 is in Mozambique de Rapale International School (RIS) gesticht.

Mozambique is een van Afrika's armste en minst ontwikkelde landen.

In Nampula werken allerlei zendingsoorganisaties samen om bijbel-onderwijs, gemeente-opbouw, landbouw-ondersteuning en een goede zendingsschool mogelijk te maken. We noemen: NTM, New Horizons, Ebenezer, Foundations for Farming en Eggs for Africa, naast de Rapale International School.

De school is nog volop in ontwikkeling: klaslokalen worden gebouwd, lesmateriaal gemaakt of aangeschaft, lessen-plannen moeten worden geschreven en uiteindelijk moet de school een officieel erkende status



krijgen, waarbij afgenomen examens internationaal geldig worden.

Mijn hart gaat er erg naar uit om hierin een steentje bij te dragen.

Vanuit het veld ...

In Nieuwsbrief 7 van maart schreef ik over een Kameroens echtpaar dat in Tchaad onder moslims werkt en nieuwe evangelisten lokaal opleidt. Een geweldig initiatief dat alle ondersteuning waard is.

Hij bezocht me vorige week hier in Yaounde en vertelde me hoe bijzonder God werkt onder moslims. Een enkel voorbeeld...

Een christen-exmoslim vrouw is de afgelopen 20 jaar om haar geloof vervolgd, mentaal en fysiek, maar ze bleef trouw aan God. Door alles heen toonde ze in haar leven meer in meer het beeld van Jezus: liefde, trouw, volharding, barmhartigheid enz. Gaandeweg zagen de moslim families rondom haar dat haar leven eigenlijk veel mooier en volmakter was dan hun eigen leven. Zij wilden dat hun eigen kinderen van deze vrouw zouden leren hoe ze een volmaakt leven kunnen leiden. En wat gebeurde? Zij stuurden onlangs hun kinderen naar deze vrouw, zeventig (!) in totaal, om van deze christen-vrouw te leren hoe ze moesten leven. Wat een getuigenis en wat een uitdaging en kans!

Bid a.u.b. voor deze vrouw! De stemming kan ook zo weer omslaan!

Paulus beschrijft hoe hij 3x gestenigd is. Een evangelist uit Soedan is 5x gestenigd, maar hij overleefde het en ging steeds opnieuw waar God hem riep, ongeacht het gevaar. Vlak voordat ik hem ontmoette op de LMC cursus in Yaounde, was hij in noord Soedan geweest, waar hij vanwege zijn evangeliseren was gearresteerd en in de gevangenis gegooid. Deze gevangenis zijn niet zo luxe als de onze in Nederland! Midden in de nacht hoorde de leider van de gevangenis hoe gevangenen God's lof zongen! Deze hoofdcipier werd hierover zo boos, dat hij onze vriend de evangelist weer uit de gevangenis schopte! Indrukwekkend hoe mensen hun leven geven om hun volksgenoten God te leren kennen. Wat een voorbeeld! Vrienden hebben nu ruim een maand niets meer van hem gehoord en maken zich ongerust. Bidt a.u.b voor deze man!

Dank- en gebedspunten

We zijn God zo dankbaar hoe Hij bemoedigt met

- Vrienden zoals jullie die meelevend,
- Woongelegenheden voor ons verblijf in NL,
- Leiding in ons leven... Uitzicht op toekomst,
- Een goede gezondheid.

Bid voor alle zendingen/evangelisten hier die vaak onder grote tegenstand hun werk doen. Bid om wijsheid, liefde en bescherming.

Hartelijke groet van
Sinco en Roelie