



New Tribes Mission

Gedrongen door de liefde van Christus en gesterkt door de Heilige Geest stelt NTM zich ten doel om:

- het evangelie te brengen aan nog niet bereikte bevolkingsgroepen en daar zelfstandige gemeenten te stichten die God verheerlijken.
- thuisgemeenten te helpen bij het motiveren, toerusten en opleiden van zendingen.



Sinco's kleine groep in Kameroen. Wij weten ons geroepen les te geven op zendingsvelden, zodat het werk in de stammen ongestoord door kan gaan.

Colofon

Sinco en Roelie ter Maat
New Tribes Mission
Mobiel: 06 5040 4357
Email: mail@sinco.nl
Site: www.sinco.nl

Thuisfrontcommissie

info@thuisfrontcommissie.nl

Giften kunt u belastingaftrekbaar overmaken op bankrekening

NL32ABNA 0556542819
t.n.v. Stichting NTM-NL
code 15 voor
Sinco en Roelie ter Maat

Een nieuwe fase!

18 juni kwamen we vanuit Kameroen terug in Nederland. We konden in het prachtige huis van vrienden in Lelystad wonen. Hoewel de afgelopen periode bedoeld was als verlof zaten we niet zonder "werk".

Allereerst genoten we uiteraard van onze kinderen en kleinkinderen. Daarnaast mocht ik 2x spreken in "De Pijler" en spreken op een bemoedigingsavond, we hebben tweemaal een avond voor vrienden mogen houden. De tweede avond bekeken we de film Ee-taow over hoe de Mouk Papua stam tot geloof kwam. Erg indrukwekkend. Laat het ons weten als u de film voor uzelf wilt bestellen. De KingsKids van de Pijler hebben in het verleden gespaard voor klamboes voor deze stam, zodat elke moeder met haar kleine kinderen veiliger is voor malaria.

Van vrienden mochten we een caravan lenen om rond te trekken door Duitsland, Zwitserland en Frankrijk en "oude" zendingsvrienden bezoeken. Daarna op verzoek van NTM een reis naar de bijbelschool van NTM in Engeland.

Terug uit Engeland mochten we een YOY tienerkamp leiden. In Kameroen hoorde Sinco dat dit kamp zou worden geannuleerd door gebrek aan leiding. Direct gaf hij zich op. YOY heeft zijn hart! De komende maanden tot december mag Sinco in de Pijler de bijbelstudies voor de jongeren verzorgen.

Vanaf 23 september hebben we een huis in Apeldoorn van mensen die voor een half jaar naar Engeland gaan om de opleiding voor MAF piloot te doen. Vanaf april volgend jaar hopen we een eigen plek in Nederland te hebben. Sinco hoopt dan voor NTM in Mozambique te werken tot augustus 2015 op de Rapale International (zendings) School.

Nieuwe generatie

Eind juli waren we namens NTM aanwezig op de diploma uitreiking (graduation) op de Bijbelschool in North Cotes- Grimsby - Engeland.

Het is zo bemoedigend om een nieuwe generatie zendingen te zien opstaan uit jonge mensen, die niet gaan voor eigen voorspoed, een goede baan en een mooi huis, maar gaan om het evangelie te brengen aan onbereikte mensen.

Een kleine 40 jonge mensen kregen een diploma van de basis bijbelschool, de zendingsopleiding of de opleiding tot bijbelvertaler. We maakten van de gelegenheid gebruik om vrienden in Engeland te bezoeken zoals de Sehorns en de lerares Jo Lye, vrienden uit onze tijd in Papua New Guinea.

Drie generaties ter Maat: Sinco, Erlend en Auke.



Roelie met Matthieu en Arya (van Wietske en Maarten in Apeldoorn)



Ons prachtige plekje in Lelystad deze zomer



Onze vriendenavond in juni. Eind augustus was er een vervolgvond waarop we de Mouk-film "Ee-Taow" bekeken.



Het YOY tienerkamp was erg geslaagd dankzij een geweldig last-minute team met jonge leiding en voor de tieners een zegen! Bijna allemaal wijdten ze zich verfrist opnieuw aan God toe!



Graduation—diploma uitreiking op de NTM bijbelschool te North Cotes. Een nieuwe generatie staat op om het evangelie aan onbereikten te brengen.

In Engeland met Holly Sehorn, oud-leerling uit Papua New Guinea. Zij volgt nu ook de NTM bijbelschool.



Eén team
met één doel:

Het bereiken van
onbereikte stammen
met het goede
nieuws van verzoening
met God door
Jezus Christus.



U bent een tandje
in Gods zendingswerk!
wereldwijd



In Engeland: John Middleton - the Childe of Hale - was 2.82 m. Goliath was meer dan 3,00 m. Goed te weten dat de grootte van wat we tegenkomen in ons leven voor God geen probleem is.

New Tribes Mission



NTM Nederland
Melkweg 10
2971 VK Bleskensgraaf
0184-694417

nederland.ntm.org

Mozambique... wat is dat voor een land?

http://nederland.ntm.org/zendingsnieuws/52512/tovenarij_overal_angst

In veel huizen in Mozambique en op elk terrein waar mensen elkaar ontmoeten, is er sprake van tovenarij en vervloekingen. Zendingen moeten inzicht krijgen in deze cultuur, dat helpt hen om straks het evangelie te kunnen presenteren op een manier die de Mozambikanen kunnen begrijpen.

Enkele voorbeelden van toverij in de Mozambikaanse cultuur:

- Als een vrouw geen kinderen kan krijgen, is ze waarschijnlijk vervloekt door een familielid. Maar er is een oplossing voor haar. Ze kan naar een traditionele geneesheer gaan en die kan, tegen een bepaalde prijs, haar helpen om kinderen te krijgen. Maar deze oplossing biedt alleen soe-

laas voor één kind. Voor elk volgend kind moet de vrouw opnieuw naar de toverdokter, en er moet opnieuw betaald worden...

- Wanneer je ergens heen gaat, moet je altijd via een andere weg terug gaan. Je loopt namelijk het risico dat iemand een vloek op jouw weg heeft gelegd.

- Als je een grote hoeveelheid voedsel in één keer gekocht hebt, moet je dat na zonsopgang binnen brengen. Als je dat niet doet en je gaat het voedsel koken, kan het namelijk ineens verdwijnen. De toverdokter kan het laten verdwijnen of hij kan veranderen in een rat en het komen opeten.

- Economisch gewin eist slachtoffers. Als iemands zaken voor de wind gaan, heeft hij daarvoor iemand kwaad aange-



daan, zo is de algemene opvatting. Om die reden gebeurt het soms dat mannen hun familieleden ombrengen om hun eigen oogst te laten lukken.
- Veel weduwen worden gezien als toverdokters. Hoe anders hebben ze hun man kunnen overleven?

Bid voor Mozambique en om wijsheid voor de zendingen die daar werken!

Persoonlijk

Met de kinderen en kleinkinderen gaat alles heel goed. Manuela is begin september naar Heverlee vertrokken om aan de Evangelisch Theologische Faculteit te studeren en zich voor te bereiden op toekomstig zendingswerk, waarschijnlijk in Frankrijk.

Met onszelf gaat het momenteel minder. Roelie is van oudsher vermoeid. Het gaat bij vlagen beter en slechter.

Voor Sinco is de vermoeidheid nieuw. In Papua New Guinea werd hij 's avonds moe. Dat was nieuw voor hem. In Kameroen werd dit erger en kon hij 's avonds al

niet goed meer werken. Wij dachten eerst dat dit kwam door de lange werkdagen en het ongezonde klimaat in de hoofdstad, maar terug in Nederland werd de vermoeidheid steeds erger.

We wachtten met medisch onderzoek tot na onze verplichtingen, in dit geval het YOY kamp en spreken in de Pijler direct erna op 17 augustus.

Bloedonderzoek wees ernstige bloedarmonde uit. Vervolgonderzoeken leverden tot nu toe geen oorzaak op. Met onze nieuwe huisarts in Apeldoorn gaan we nu verder serieus



onderzoek in. Bid dat de oorzaak wordt gevonden en dat herstel optreedt zodat Sinco zich kan klaarmaken voor zijn nieuwe werk in Mozambique, officieel vanaf 5 januari tot augustus met een onderbreking in april. Roelie blijft in Nederland. Sinco zal D.V. 2x een periode van 3 maanden in Mozambique werken.

Dank— en gebedspunten

Bid dat we God's leiding goed mogen opmerken voor onze vervolg bediening: waar wil God ons hebben?

Bid svp ook dat we gedurende onze tijd in Nederland tot zegen mogen zijn. Er is ruimte voor presentaties, bijbelstudies, workshops, enz. - nodig ons uit!

Bid om gezondheid en wijsheid om God te eren in elke situatie en tot zegen voor de mensen om ons heen te zijn.

Bid voor de school en de samenwerking tussen de zendingenorganisaties in Mozambique dat ze tot zegen voor die maatschappij mogen zijn. De school heeft nog veel nieuw-

bouw, materialen, organisatie en personeel nodig..

Dank dat God voorziet in wat nodig is.

Aan Hem alle eer!

Sinco en Roelie